



Foto: Facebook pagina HdV Eyup Sultan

## Ramadan in de Eyupsultan Camisi Moskee

**Door Hiddo Zuiderweg** Het is 11 maart, het begin van de Ramadan. Ik ben om 20.15 uur in de moskee aan de Korreweg. Het verkeerde tijdstip, blijkt. Het avondgebed, altijd extra lang in deze maand, blijkt net begonnen en duurt tot na 21.00 uur. Een kleine 200 mensen, allen mannen, zijn bijeen in de gebedsruimte. Sommigen in hun alledaagse outfit, anderen in een djellaba, een islamitisch gewaad, een soort jurk, die vooral in de Arabische wereld gedragen wordt. Ook veel jongeren zijn aanwezig.

De Eyupsultan Camisi Moskee is opgericht door de Turkse gemeenschap in de stad en wordt bezocht door mensen van allerlei origine, vooral veel mensen uit Syrië, Algerije en andere landen uit de Arabische wereld.

Helaas vanavond geen iftar. De moskee heeft het moeilijk. Liefst organiseert men elke avond een iftar, maar men is afhankelijk van donaties. Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren, is de avondmaaltijd, die vanavond na 18.37 uur (zonsondergang) zou beginnen, afgelast. Ook de rest van de ramadan is er geen doorde-weekse iftar. Mensen hebben minder te besteden en doneren minder. Wel hoopt men genoeg geld te hebben om in het weekend een iftar te organiseren.

Buiten de ramadan is het aantal mensen

dat de moskee bezoekt op vrijdag kleiner dan voor coronatijd. Elke vrijdag komen ruim 25 mensen langs voor het avondgebed.

Na afloop van het gebed stroomt de moskee leeg. Velen nemen een glas water en een paar dadels, die klaar liggen bij de uitgang. Morgen komen de meesten terug.

De ramadan, een van de vijf zuilen van de Islam, duurt t/m 9 april en wordt afgesloten met het Suikerfeest. De moslims geloven dat vasten de ziel reinigt. Tussen zonsopkomst en -ondergang mag er niet worden gegeten, gedronken en gerookt. Ook geslachtsgemeenschap is verboden. Kinderen tot de puberteit, zwangere vrouwen, zieken of reizigers, hoeven niet mee te doen aan de Ramadan. Eventueel kan dat op een later tijdstip worden ingehaald. De mensen die ik spreek, vinden het niet zwaar. Ja, de eerste dagen is het even wennen, maar daarna is het heel makkelijk. Er was zelfs iemand die 's avonds met een lege maag had gevoetbald. Zelfs een maand vasten is gemakkelijk, ook al moet men tegen 9 april een uur langer vasten dan aan het begin van de Ramadan. Gelukkig valt de Ramadan dit jaar niet in de zomer.

Lees verder op pagina 7

Deze wijkkrant is een uitgave van het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK).

De redactie bestaat uit Bernadette van Leeuwen, Eddy Oostergo, Loek Veldt, Johann van der Geest, Melissa Huppe en Hiddo Zuiderweg en wordt ondersteund door Carina van de Witte en Agnes Voorintholt. We werken samen met de redactie van Op De Hoogte.

Ook onder meer Ronald Nuiver, Lotte Veltman, René van der Bij, GoeieBuurt, Het Floreshuis en Hanneke Gibcus leverden een bijdrage aan deze krant.

De volgende Korrespondent komt uit in de week 15 juli. Heb je nieuws voor de volgende krant? Mail het uiterlijk maandag 17 juni naar [redactiekorrewegwijk@gmail.com](mailto:redactiekorrewegwijk@gmail.com). De website vind je op [www.korrewegwijk.nl](http://www.korrewegwijk.nl).

**Nieuwsgierig naar meer activiteiten in de wijk? Check moeiwijken.nl!**



### Nu ook creatief op maandag!

In Het Floreshuis is al jarenlang op dinsdagmiddag een groep mensen creatief bezig. Teken, kleuren, breien en haken plakken en knippen, wat je maar leuk vindt. Deze groep is vol en daarom is er nu ook op de maandagmiddag de gelegenheid om op dezelfde manier creatief bezig te zijn. De deelnemers nemen hun eigen spullen mee, maar er is ook het één en ander aanwezig aan knutsel-materiaal. En er is nog plek! Kom gerust eens langs op de maandagmiddag om te zien of het wat voor je is. We zijn aanwezig van 13.00 tot 15.45 uur.

Vragen? Bel/app Josje: 06 - 126 934 38 of Janneke: 06 - 547 235 70.

De kosten zijn één euro per keer.



## Wil jij iets organiseren in onze wijk?

Dan kun je subsidie aanvragen bij het WOK. Je project of idee moet:

- bijdragen aan een schonere, veiligere of duurzamere buurt
- of zorgen voor meer saamhorigheid
- en voor alle buurtbewoners toegankelijk te zijn.

Je kunt je aanvraag opsturen naar of inleveren bij Loek Veldt, Bataviastraat 1a of via mail: [wok@korrewegwijk.nl](mailto:wok@korrewegwijk.nl) of [lenveldt@hotmail.com](mailto:lenveldt@hotmail.com). Bij hem kun je ook een subsidieformulier opvragen. Deze is binnenkort ook te vinden op [www.korrewegwijk.nl](http://www.korrewegwijk.nl). Daar staan de voorwaarden in.

## Op zoek naar bestuursleden!

Er hebben zich meerdere mensen aangemeld om het WOK te versterken. Het is nog even afwachten tot zij hun eerste WOK-vergadering achter de rug hebben en daar een positief gevoel aan over houden. Om tot een goede vertegenwoordiging van de wijk te komen zoeken wij nog mensen uit de Kop van de Indische buurt, Oud Indische Buurt en de West Indische Buurt.

Het WOK geeft de Korrespondent uit en heeft de website [www.korrewegwijk.nl](http://www.korrewegwijk.nl). We bezoeken o.a. voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente en andere organisaties in de wijk. Ook geven wij advies in wijkgebonden beleidsonderwerpen zoals de Gerrit Krolbrug, of de Korreweg een 'fietsstraat' wordt en het betaald parkeren in de wijk. Ook zijn we vertegenwoordigd in De Groene Korrewegwijk die zich bezighoudt met energie besparen en het vergroenen van de wijk. Het aanleggen van een dubbele riolering zal in oktober 2022 starten op de West Indische Kade. Wil jij ons helpen en je zo inzetten voor de wijk? Meld je dan aan bij Loek Veldt. Tel: 050-5731552 en via [wok@korrewegwijk.nl](mailto:wok@korrewegwijk.nl).

Door Loek Veldt

Zie ook verderop in deze Korrespondent een artikel en foto van stichting Wijkoverleg Korrewegwijk.



[www.korrewegwijk.nl](http://www.korrewegwijk.nl)  
[wok@korrewegwijk.nl](mailto:wok@korrewegwijk.nl)



## 'Een speeltuin, met nadruk op tuin'

Het speeltuintje aan de Oppenheimstraat wordt vernieuwd. Met niet alleen nieuwe speeltoestellen voor kinderen, maar voor iederéén wat wils. Een groene plek om elkaar te ontmoeten en de zomerse hitte te ontsnappen.

Door Lotte Veltman

Het initiatief komt van burens Vincent Alkema en Pieta Walma.

Pieta wijst op de speeltuin. "Kijk, het is een grijs, grijs, betegeld plein met verouderde speeltoestellen."

"Niet meer van deze tijd.", zegt Vincent. „We hebben hittestress, er is weinig schaduw en wateroverlast. We dachten, dat kan ook anders."

### Voor elk wat wils

De burens dienden een plan in op de Wijkstemdag in 2022. Dat haalde het niet, maar zo werd wel contact gelegd met de gemeente via GoeieBuurt. Het bleek dat de speeltoestellen waren afgeschreven. Daardoor kwam er budget vrij en de kans om het geheel eens goed aan te pakken. "Jonge gezinnen met kinderen, studenten en ouderen. Die vind je hier allemaal en voor iedereen moet er wat zijn, met meer groen en schaduw." zegt Vincent.

### Groen ontwerp

"De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt." zegt Pieta. "Het wordt een groene speelplek met veel bomen. Dat is gepresenteerd aan de buurtbewoners en iedereen kon er zijn wensen met een post-it op plakken." "De huidige pingpongtafel en picknicktafel moeten blijven, dat wil eigenlijk iedereen", vervolgt Vincent. "Alle andere suggesties -zoals een ingebouwde trampoline- worden meegenomen en dan wordt bekeken wat haalbaar is."

### Geduld

Het definitieve ontwerp is nu in de maak en de speeltuin aan de Oppenheimstraat wordt dit jaar nog vernieuwd. "Het wordt een speeltuin, met nadruk op tuin. Met voor jong en oud een schaduwplekje onder een boom. Je moet een beetje geduld hebben, maar dan krijg je ook wat.", besluit Pieta.



Heb jij een idee voor de wijk? Het Wijkfonds is er voor bewoners in De Hoogte en de Korrewegwijk en staat open voor alle inspirerende ideeën die deze wijken leuker, groener en gezellig maken. Kijk voor meer informatie en het indienen van je idee op [www.mooiewijken.nl/wijkfonds](http://www.mooiewijken.nl/wijkfonds).

### Studenten onderzoeken Indische Buurt

Zo'n 300 eerstejaarsstudenten geneeskunde liepen op 13 maart in groepjes door de Indische Buurt. Ze wandelden onder andere door het Molukkenplantsoen, langs de Bedumerweg en de Floresstraat. Ondertussen onderzochten zij hoe je de veerkracht van mensen kunt verbeteren, door de woonomgeving aan te pakken. Ze keken

bijvoorbeeld hoe het gesteld is met groen, veiligheid, woongenot, speel- en sportfaciliteiten en de aanwezigheid van zorg of ondersteuning. Daarnaast luisterden ze op zes punten naar de, soms emotionele, verhalen van experts en bewoners.

Het hele verslag lees je hier:



## Week van de circulaire economie

Het GroenHuis is natuurlijk altijd al lekker groen en circulair bezig en in de week van 11 t/m 15 maart stond dit thema extra centraal. We hadden een aantal leuke activiteiten waaronder Fix'm in de kas. Bij deze speciale editie van ons reparatiecafé kon je naast huishoudelijke apparaten ook je kleding laten repareren en hulp ontvangen bij het bewerken van hout. Ook waren er verschillende aanbiedingen in de kringloopwinkel.

Op vrijdag 15 maart deden we mee aan NL Doet en waren er veel extra wijkbewoners die ons hielpen met het rapen van zwerfvuil (zie foto).



## Woensdagmiddaghulp bij houtbewerking in de box

Elke woensdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur is onze houtafdeling geopend voor wijkbewoners. Ben je zelf aan het klussen en wil je bijvoorbeeld een zaagsnede maken met een zaagtafel? Of wil je zelf een tafel maken maar weet je niet waar je moet beginnen? De mannen van de houtproductie staan voor je klaar om je hierbij te helpen. Let op: je neemt hierbij je eigen materialen (hout etc.) mee. Je mag dan gebruik maken van onze gereedschappen en de kennis en kunde van onze mannen. Op de foto hierboven zie je twee van deze toppers.



## Milieutip: wasbare babyluiers

Door Bernadette van Leeuwen

Het is in deze tijd niet meer dan normaal om over alles wat het milieu aangaat na te denken. Bijvoorbeeld over al die wegwerpluiers, die een berg afval veroorzaken. Door Milieu Centraal is berekend dat het neerkomt op meer dan 100 miljoen kilo afval per jaar! Misschien een idee om als je kinderen hebt of krijgt over te stappen op wasbare katoenen luiers? In de wijk woont Leonie Borg die consulent is voor Nappys, zij kan je er alles over vertellen en laten zien hoe het in zijn werk gaat:

[leonieborg@nappys.nl](mailto:leonieborg@nappys.nl)

Ik licht een tipje van de luier op: het zijn absorberende katoenen broekjes in hele leuke printjes. Er moet een inlegvel in wat de ontlasting opvangt en die gooi je bij het afval.

De nat geplaste luier gaat in de wasmachine.

### Grote voordelen zijn:

- Je kind kan sneller zindelijk worden doordat ze het beter aanvoelen als de luier nat is,
- minder last van luierruitslag,
- minder lekkage van ontlasting op de rug,
- én het grootste voordeel is dat het op de langere termijn goedkoper is.

### Er zijn ook nadelen:

- Wasbare luiers kosten wat meer werk, vaker verschonen,
- vaker wassen,
- het drogen duurt wat langer omdat het katoen is,
- bij de productie van katoen komen milieu onvriendelijke processen kijken,
- de aanschaf is een groot bedrag.

De gemeente Groningen is bereid om wasbare luiers te promoten. Zou mooi zijn als er subsidie zou komen, dit gebeurt al in een paar gemeentes.

Als je besluit wasbare luiers te gaan gebruiken zijn er meerder mogelijkheden om die aan te schaffen. Dat kan tweedehands of je kunt ze kopen bij o.a. de HEMA en het Kruidvat en online bij nappys.nl en [www.billenboetiek.nl](http://www.billenboetiek.nl) waar alles via een filmpje wordt uitgelegd.

Wie weet lopen er straks veel baby's in de Korrewegwijk in vrolijke broekjes rond!

## Internationale vrouwendag in Het Floreshuis

Door Bernadette van Leeuwen

Het begon 8 maart om 18.30 uur en meteen waren er al meerdere vrouwen, veel uit een andere cultuur dan de Nederlandse. Ik had wel een afspiegeling van de wijk verwacht. Leefde de vrouwendag meer in andere culturen vroeg ik me af? Sommige hadden hun kinderen meegenomen, want



er was ook een kinderprogramma met o.a. schminken en verven.

De ruimte was feestelijk versierd met vooral ballonnen, de kinderen vermaakten zich daar prima mee. Op tafels stonden mandjes versierd met rozen en gevuld met koekjes en chocolade, heel feestelijk!

Er werd een soort bami met een gevuld flapje en tzaziki geserveerd, dat smaakte goed.

Daarna was er een verloting van cadeautjes, handen laten versieren met Henna (zie foto), of nagels laten lakken. Ik hoorde ook bij de winnaars en mijn nagels werden gelakt.

De DJ die er was, draaide allerlei soorten muziek: reggae en oosterse muziek vielen het meest in de smaak en daar werd lekker op gedanst door jong en oud.

Als je je ogen dicht deed waande je jezelf in verre streken. Ben niet tot het eind gebleven, maar heb wel van de ontspannen, gezellige sfeer kunnen proeven.





Foto: Eddy Oostergo

## Insulinde, een gordel van smaragd

Door Eddy Oostergo

Loop door de Bankastraat, dan kom je op een gegeven moment langs een gebouw waarop de naam Insulinde staat afgebeeld. Insulinde, wat betekent dat? Insuline? Nee! Iets anders. Wat is het? Het heeft veel te maken met de wijk waarin het staat, de Indische Buurt. Het woord insulinde is afgeleid van de Latijnse woorden insula

(eiland) en van het woord indae (Indië). Indonesië betekent hetzelfde, maar dan in het Grieks.

Insulinde, waar ligt de oorsprong hiervan?

Een Nederlands schrijver gaf de naam insulinde aan het toenmalige Nederlands-Indië. De naam insulinde komt een paar keer voor in de Max Havelaar, een roman gepubliceerd in 1860. Het werd geschreven in Brussel en hij schrijft: "t prachtig rijk van insulinde dat zich daar slingert om den evenaar als een gordel van smaragd..."

Wie was hij? Dat was Eduard Douwes Dekker (1820 – 1887), schrijver en bestuursambtenaar. Schrijver van Max

Havelaar of De koffieveilingen der Nederlandse Handels Maatschappij en dat boek verscheen onder zijn pseudoniem Multatuli, Latijn voor "Ik heb veel leed gedragen."

Multatuli vertrok in 1838 met zijn vader naar Nederlands-Indië. Daar verwierf hij in 1839 een baan als ambtenaar. Daar zag hij de vele wantoestanden onder het Nederlands koloniale bewind en Max Havelaar gaat daarover.

In 1842 werd hij benoemd tot controleur van het roerige district Natal op Sumatra. Hij handelde correct, maar kreeg daardoor problemen. Hij werd toen overgeplaatst naar Java. Na heel veel gezeur met de ambtenarij vertrok hij in 1856 met eervol ontslag. In 1857 keerde hij uiteindelijk terug naar Europa.

Al deze misstanden komen tot uiting in de Max Havelaar. Hoofdfiguur Batavus Droogstoppel, ondernemer, die het systeem van onderdrukking in stand houdt, terwijl hij er een verwrongen voorstelling op na houdt wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt.

## Leutje Festival

5 mei vindt op het Bernoulliplein weer het populaire Leutje Festival plaats! Dit kleinere zusje van het Bevrijdingsfestival is bedoeld voor bewoners van de Korrewegwijk en aangrenzende buurten. Van 10.00-19.00 uur is iedereen welkom! Het is de hele dag feest met de gezellige vrijmarkt, bands, eten & drinken en workshops. De toegang voor alle activiteiten is gratis.

Wil je meehelpen opzetten, schminken, knutselen, afbouwen of toezicht houden bij het springkussen? Of mee-organiseren volgend jaar? Laat het ons dan weten door een email te sturen naar [stichtingleutjefestival@gmail.com](mailto:stichtingleutjefestival@gmail.com). We zijn actief op zoek naar een nieuw lid.

Check de website voor meer info: [mooiewijken.nl/leutje-festival-2/](http://mooiewijken.nl/leutje-festival-2/)



## Even voorstellen.....

Het Floreshuis is de afgelopen tijd twee nieuwe beheerders rijker geworden. Maak kennis met Henk en Roos.

'Wat is jullie binding eigenlijk met de wijk?'

Henk: 'Ik ben hier 62 jaar geleden geboren en opgegroeid. Als jong jochie verkende ik altijd de wijk, was nergens bang voor en zag nergens gevaar in. Op een dag was ik weggelopen van school. De Floresvijver was bevroren en ik besloot eroverheen te lopen. Ik zakte door het ijs en ging direct kopje onder. Mijn moeder was me al aan het zoeken, zag me net op tijd en plukte me uit het water. Nu na al die jaren en vanaf mijn nieuwe werkplek uitkijkend naar de Floresvijver is de cirkel rond. Ik hoop hier nog jaren met veel plezier te mogen werken.'

Roos: 'In 2017 ben ik met mijn moeder en broer in de Indische Buurt komen wonen. In de Billitonstraat vielen we meteen in een warm bad; buurtbarbecues, sleutels





Door Melissa Huppe

beats en maakt deel uit van 'Iloeuve' een creatief jongerencollectief. Jenny werkt bij GoeieBuurt en woont in de Korrewegwijk. Jenny: "Toen ik net begon bij GoeieBuurt was ik al bezig met het ontwikkelen van een jongerenproject in de wijk." Uiteindelijk werd dat de videowedstrijd voor jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De inzet: een filmpje maken over hun eigen wijk. De beloning: een geldprijs van 100 euro en eeuwige roem.

Voor dit artikel blikken we terug op de **videowedstrijd voor jongeren** vorige maand in Het Floreshuis. De organisatie was onder andere in handen van twee wijkbewoners, Jenny en Louis. Louis studeert Bedrijfseconomie en woont in De Hoogte. In zijn vrije tijd maakt hij

Louis ontwierp de poster en flyer. Van de prijsuitreiking in Het Floreshuis maakte hij een aftermovie. Het was een leuk en uitdagend project zegt hij. "Je komt met verschillende mensen in contact. Dat is

tof en leerzaam en het vergroot mijn netwerk." Er waren in totaal 15 inzendingen. Dat lijkt weinig maar volgens Louis willen jongeren liever filmpjes consumeren dan zelf produceren. "En daarnaast kan gebrek aan zelfvertrouwen op die leeftijd enorm in de weg staan."

Zowel Jenny als Louis koesteren eenzelfde wens voor de wijk: een plek voor jongeren waar zij op een veilige manier creatief kunnen zijn. Zoals Studio T in Selwerd. (Studio T is een samenwerking tussen WIJ Groningen, Bslim, Sunny Selwerd, Noordstaat en VRIJDAG in de Buurt. red.)

## Kunstenaar *in de wijk*

### In gesprek met **Gerrie Wachtmeester**

Door Melissa Huppe

Ik ben op bezoek bij Gerrie Wachtmeester. Een bekende kunstenaar in de klassieke schilderkunst en woonachtig in de Korrewegwijk. Tijd voor een gesprek. De huiskamer is warm en gezellig, er staan veel planten. Er hangen veel schilderijen aan de muur. Omdat Gerrie lesgeeft aan huis staan er behalve zijn eigen werk ook werken van leerlingen opgesteld. Hij vertelt vol vuur over zijn leven en over zijn passie: schilderen.

Gerrie Wachtmeester maakt figuratieve kunst. De dromerige natuurbeelden doen soms bevreemdend aan en zijn in hoge mate realistisch. Gerrie: "Ik houd van de romantiek van de natuur. Die wil ik vastleggen zoals ik die ervaar, zonder mensen. Maar ik ga vrijwel altijd met iemand samen eropuit om van die natuur te genieten. Het delen van die gezamenlijke ervaring vind ik belangrijk en dat probeer ik in mijn schilderijen te laten zien." Zijn dierbaren zijn een grote inspiratiebron. Een aantal jaren geleden maakte hij met zijn broer – Melle Wachtmeester- de expositie Tabeh Sobat. Gerrie maakte 12 schilderijen die gebaseerd



zijn op dagboekfragmenten uit het dagboek van hun vader. Een indrukwekkend relaas over zijn ervaringen in Nederlands-Indië vlak na WO2. Melle Wachtmeester stelde de brieven en dagboekfragmenten samen tot een mooi naslagwerk. Ondanks dat Gerrie ernstig ziek is schildert hij door. Er staat mogelijk een nieuwe expositie op de planning. Gerrie hoopt op het PAN Amsterdam te kunnen exposeren aan het einde van dit jaar. "Als ik in een flow zit schilder ik veel en snel. Eens maakte ik voor een expositie 16 schilderijen in een maand tijd. Ik ga door. Ja hoor, altijd. Ik zal sterven in het harnas."

uitwisselen en spontaan met de stoelen op de stoep tevreden met elkaar in de zon met een drankje in de hand.

#### **Wat bracht je naar Het Floreshuis?**

Henk: 'Het verhaal van Het Floreshuis en waar het voor staat.'

Roos: 'Ik werd getipt door een lieve buurvrouw op de vacature, en omdat ik hier regelmatig heb gegeten wist ik dat het een hele fijne, ontspannen en gezellige plek is.

#### **Wat is jouw rol als nieuwe beheerder in Het Floreshuis?**

Henk: 'Mijn aandachtsveld als beheerder is de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Daarnaast maak ik de roosters.'

Roos: 'Ik behandel de binnenkomende reserveringen van Het Floreshuis. Daarnaast heb ik een ondersteunende rol bij het organiseren van activiteiten hier.'

#### **Waar kunnen wij jou 's nachts voor wakker maken?**

Henk: 'Een heerlijke Indische maaltijd'  
Roos: 'Geroosterd suikerbrood met pecan-karamel ijs of een goed gesprek/idee'

Het hele interview lees je hier:





## Palmpasen in het Pand

Door Hiddo Zuiderweg

Een week voor Pasen wordt, zij het veel minder dan vroeger, Palmpasen gevierd: de intocht van Jezus in Jeruzalem. In het Pand organiseerde men ter gelegenheid van deze dag een knutselochtend voor kinderen. Ze mochten een Palmpasen-kruis maken. Aansluitend was er een lunch.



Zo'n 20 kinderen, variërend van 4-14 jaar, en een ongeveer even groot aantal volwassen waren aanwezig. Enkelen om

hun kinderen te begeleiden, anderen als vrijwilliger voor het maken van de lunch of gewoon uit belangstelling. Zo'n Palmpasen-kruis zit vol met symboliek. Een houten kruis van een kleine meter wordt met crêpepapier van onder naar boven ingewikkeld, als symbool voor het denken aan het hemelse. Er zitten groene takken aan, want bewoners van Jeruzalem legden palmtakken neer voor Jezus. De snoepjes

staan voor het geld (30 zilverlingen) dat Judas kreeg voor het verraad van Jezus. De doppinda's symboliseren de keus die de Joden moesten maken tussen Jezus en Barabas. Op een goed kruis horen ook eitjes, als symbool voor een nieuw leven. Aan de top wordt een vers gebakken brood in de vorm van een haan bevestigd, als herinnering aan de verloochening van Petrus (drie keer voordat de haan twee keer kraaide. Nadat de kruizen klaar waren werd een lunch met soep, broodjes, ei en fruit geserveerd, waarna er een kleine dienst door Jan Waanders (Jan van het Pand) volgde, die in het teken van de betekenis van het Paasfeest stond. Door het makkelijke taalgebruik voor iedereen te begrijpen.

Niet iedere zondag wordt er zo uitgepakt als rond Pasen, maar wel kan iedereen elke zondag er terecht voor een lunch met een korte viering waarin een bijbelverhaal centraal staat.

Foto: Hiddo Zuiderweg

## Word deel van ons team en maak impact in de Korrewegwijk!

Door Loek Veldt

Wist je dat Stichting Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK) een belangrijke rol speelt in het verbeteren en versterken van onze gemeenschap? Een van onze meest gewaardeerde initiatieven is ons wijkblad De Korrespondent, dat vijf keer per jaar wordt uitgegeven en boordevol nieuws en informatie over de Korrewegwijk staat. Daarnaast houden we onze gemeenschap up-to-date via onze website [www.korrewegwijk.nl](http://www.korrewegwijk.nl), waar je het laatste nieuws en



## Flora & Fauna in de wijk



### Geveltuintjes

Sinds een aantal jaren worden geveltuintjes door de gemeente aangelegd. Maar wat zijn geveltuintjes eigenlijk? Dat zijn tuintjes die aansluiten op de gevel van woningen. In onze wijk zijn er al diverse. Zij zorgen voor verkoeling op hete zomerdagen, de planten nemen water op en helpen zo bij wateroverlast, ook zijn de planten goed voor vogels

en insecten. De gemeente heeft nu beslist dat iedereen, onder bepaalde voorwaarden, zelf een tuintje aan mag leggen. Bij het GroenHuis (Madoerastraat 18, 050-5890881) kun je hulp krijgen. Ook vind je info op de website van de gemeente: [gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanleggen](http://gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanleggen)

**Fleurige geveltuintjes maken de straten veel mooier!**

Door Bernadette van Leeuwen

### De velduil

Een van de uilen die je overdag kunt zien jagen is de velduil. Je vindt ze voornamelijk op de waddeneilanden en langs de kust. Soms, zoals dit jaar, als er veel muizen zijn kun je ze ook wat dichterbij huis zien. Zo kwam ik op mijn fietstocht ten westen van de stad een jagende velduil tegen. Toen een bevriende vogelaar een slaapplek ontdekte met velduilen moest ik wel even kijken. Liefst 9 uilen zaten bij elkaar in een boom. Normaal zie je dit alleen bij ransuilen en het was voor mij dan ook de eerste keer dat ik dit zag met velduilen.



**Vogels blijven je steeds weer verrassen.**

Door Ronald Nuiver

aankondigingen kunt vinden. En niet te vergeten onze Facebookpagina 'Nieuws uit de Korrewegwijk', waar we regelmatig updates delen over wat er speelt in onze buurt.

Om deze belangrijke werkzaamheden voort te zetten en verder te versterken, zijn we op zoek naar betrokken buurtbewoners die ons bestuur willen komen versterken. Als lid van ons team krijg je de kans om direct bij te dragen aan het welzijn en de ontwikkeling van onze wijk, de redactie van De Korrespondent en het versterken van het bestuur. Heb jij interesse om deel uit te maken van ons team en mee te helpen aan onze initiatieven zoals De Korrespondent en onze online platforms? Neem dan contact met ons op via [wok@korrewegwijk.nl](mailto:wok@korrewegwijk.nl) of bel met secretaris Loek Veldt 050-5731552. Dan kunnen we een afspraak maken.



Foto WOK leden: van links naar rechts Gijs Heijbroek, Hiddo Zuiderweg, Lieke Hofman, Jan Terlouw, Loek Veldt, Epke Knoop

Foto hieronder: WOK-lid Patrick van Lint



Foto: Niels Knelis

**Samen maken we onze Korrewegwijk nog mooier!**



## Zwerfafval rapen met Margriet

Door Melissa Huppe

Margriet werkt bij Humanitas en woont met haar gezin met veel plezier in de Eyssoniussstraat in de Professorenbuurt. Ze heeft goed contact met de burens. "In de zes jaar dat we hier wonen zijn we een hechte groep geworden. Er is een levendige straatwhatsappgroep en afgelopen zomer was er zelfs een straatBBQ met springkussen!" Kortom, in de Eyssoniussstraat hangt geen vuiltje aan de lucht! Alhoewel...

Het zwerfafval in de straat is een ramp. De Eyssoniussstraat is een doorloopstraat tussen broodjeszaak Ben, Aziatische supermarkt Oriëntaal en de Hogeschool. Dagelijks passeren er honderden mensen en gooien hun afval op straat. Vooral rondom de broodjeszaak en de supermarkt is het bezaaid met snoeppapiertjes, plastic zakjes enz. "Toen we hier net woonden adopteerden we een vuilnisbak van de gemeente. Deze moet je als bewoner zelf legen, prima, maar de vuilnisbak raakte steeds sneller vol. Het was niet te doen. Uiteindelijk heb ik die maar laten verwijderen. Eigenlijk vind ik het een taak van de ondernemers om hun stoep netjes te houden."

Maar tot die tijd neemt Margriet het heft in eigen handen. Sinds kort raapt ze het zwerfafval in en om de straat. Ze vroeg een prikker aan bij de gemeente – die zijn gratis verkrijgbaar. Margriets schoonmoeder die in Wildervank woont, ruimt zelf regelmatig het zwerfafval bij haar in de straat op. "Zij gaf mij dat laatste zetje om het gewoon te doen. De eerste keer voelde gênant maar ik kreeg hele leuke reacties van medebewoners. Dat maakt me blij en motiveert enorm om ermee door te gaan!"



\*Margriet raapt zwerfafval

## Eten in de wijk



Vervolg artikel

### Ramadan in de Eyupsultan Camisi Moskee

15 maart, vier dagen later, bezoek ik opnieuw de moskee. Er is een iftar! Men heeft genoeg donaties ontvangen om een sobere maaltijd te kunnen serveren. Ik bel een mederedacteur die na een kwartiertje ook komt eten. Wel moet ze in de aparte ruimte voor vrouwen plaats nemen. Ik zit met zo'n 100 mannen in de gebedsruimte. We krijgen eerst linzensoep en daarna bulgur, een graanproduct afkomstig van tarwe, meestal durum, wat een harde korrel heeft. Die wordt eerst voorgedroogd en vervolgens in stukjes gebroken. De bulgur wordt geserveerd met rundvlees, rode saus en wat groenten, waaronder aubergine. Ook is er een salade bij. Dit alles in een wegwerpdoosje. De smaak is wat flauw, misschien mag je ook niet echte hoge kwaliteit verwachten van een massaproduct. Na afloop kun je water krijgen of thee, die erg sterk is, zelfs als je het mengt met water.

Het is haasten om alles snel op te eten, want op een gegeven moment maakt de imam wat lawaai, een teken dat hij wil preken. Snel wordt de zaal opgeruimd en ik moet buiten de laatste hapjes nemen. Dit is overigens ook de reden dat vrouwen in een aparte zaal moeten zitten. Bij het gebed zit men vaak schouder aan schouder en dat geeft misschien ongepast lichamencontact. Ook is het niet fatsoenlijk om tegen de achterkant van een vrouw aan te kijken tijdens het bidden.

Op 9 april wordt de Ramadan afgesloten met het Suikerfeest (eid-al-iftar = einde Ramadan). Hier heeft de moskee maar een kleine rol in. 's Ochtends komen veel gelovigen naar de moskee, maar voor de rest is het vooral een familiefeest met veel (zoete) lekkernijen. Men gaat bij elkaar op visite en bezoekt mensen in het ziekenhuis of verzorgingstehuis. Voor mensen die het eens willen meemaken: volgend jaar is de Ramadan van 28 februari t/m 29 maart (het verschuift elk jaar 10 dagen). Het is een feest van verbroedering, dus iedereen is welkom voor de iftar, ook anders- of niet gelovigen. Hopelijk slaagt de moskee er in om dan weer elke avond een iftar te organiseren.

## Isoleren ook wat voor jou?

Isolatiecampagne Zo-simpel-als-wat helpt Groningers te begrijpen waarom isoleren belangrijk is en hoe ze gratis hulp kunnen krijgen. Goede isolatie maakt je huis warmer in de winter en koeler in de zomer, én het bespaart ook op energiekosten.

Er zijn nog veel woningen die niet goed geïsoleerd zijn. Dit komt vaak omdat mensen denken dat isoleren veel gedoe is en veel geld kost. De campagne van Zo-simpel-als-wat laat zien hoe isoleren juist voordelig kan zijn. Zelfs als je denkt dat het financieel lastig is! De boodschap aan alle Groningers is simpel: zet die eerste stap. Er zijn verschillende landelijke en



gemeentelijke subsidies beschikbaar, evenals diverse leningen. Hierdoor is er vaak meer mogelijk dan je denkt. Isoleren kan echt een verschil maken in je maandelijkse vaste lasten en comfort in huis. Voor meer informatie over leningen en subsidies: [duurzaamgroningen.nl/subsidies](http://duurzaamgroningen.nl/subsidies).

## Cursussen voor mantelzorgers

Het langdurig zorgen voor een ander is een zware taak; zowel emotioneel als fysiek. Een mantelzorger krijgt te maken met heel wat materiële en emotionele hindernissen. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers dat kunnen blijven doen wat ze graag willen doen, organiseert het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas diverse trainingen en bijeenkomsten voor mantelzorgers in de gemeente Groningen. Speciaal voor mantelzorgers worden er diverse themabijeenkomsten, ontspannende activiteiten en trainingen georganiseerd. Niet alleen zorgt dit voor waardevolle ontmoetingen tussen mantelzorgers onderling, maar ook zorgt het ervoor dat mantelzorgers weer lekkerder in hun vel komen te zitten.

Via de website [www.humanitas.nl/groningen/steunpunmantelzorg](http://www.humanitas.nl/groningen/steunpunmantelzorg) vind je de agenda met alle activiteiten en cursussen. Liever eerst even doorspreken welke activiteit bij jou past? Kom langs op het inloopspreekuur voor mantelzorgers iedere donderdag in het Floreshuis. Van 13.30 – 15.30 uur zitten Esther Poelsma en Lyda Smit van het Steunpunt Mantelzorg voor je klaar.



Blijf jij graag op de hoogte van alles wat er in jouw wijk gebeurt? Kijk op [www.korrewegwijk.nl](http://www.korrewegwijk.nl) voor meer!

## Groene Week 13 t/m 18 mei 2024

Ook dit jaar zetten we de traditie voort: de Groene Week van de Korrewegwijk en De Hoogte.

Een groep bewoners (Daniele, Ronald, Nick, Piet en Betsie) heeft samen met de initiatiefnemers (Roos van Lefier en Carina van WIJ) een programma bedacht. Een inkijkje in de plannen: Op herhaling, de geweldige vleermuisexcursie in het Molukkenparkje. Lefier gaat op maandag 13 mei de bloembakken van Saba- en Eustatiusstraat in ere herstellen. Er komen workshops insectenhottels maken in de kas van Het GroenHuis. Ronald organiseert weer een lezing over vogels en op zaterdag 18 mei een excursie door de wijk met als afsluiting een ontbijt in Het Floreshuis.

Ook zijn er plannen voor een excursie in het Johan de Witt-parkje, een lezing over bijen en de pubquiz op de vrijdag, geheel in het thema Groen. Hou de publiciteit in de gaten voor het definitieve programma.

## Grootse afsluiting van het Anno Smith-jaar op vrijdag 17 mei

Wat in elk geval vaststaat is de feestelijke happening op de vrijdagmiddag naast Het Floreshuis.

Dan wordt de picknickset, met mozaïek in de stijl van Anno Smith, officieel onthuld en wordt er een megagroot insectenhotel geplaatst in de groenstrook van Lefier.

## Handige telefoonnummers

Politiebureau **0900 – 8844**

wijkagent: Jorrit de Jong en Jolanda Blokstra

Bij spoed: **112**

Meldpunt overlast en zorg - **050-587 5885**

[gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden](http://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden)

Melding schade/vuil in je buurt: **14050**

Vragen over WMO, jeugd en financiën?

WIJ Korrewegwijk: **050 - 367 40 06**

WelMobiel: **085 - 79 20 377**

## Storingsnummers

Drinkwater **050 - 368 86 88**

Gas en stroom **0800 - 9009**

## Handige linkjes

Melden en klachten: [gemeente.groningen.nl/meldingen-en-klachten](http://gemeente.groningen.nl/meldingen-en-klachten)

Afvalwijzer 2024 en de afvalwijzerapp:

[gemeente.groningen.nl/afval/afvalwijzer](http://gemeente.groningen.nl/afval/afvalwijzer)

Aanmelden nieuwsbrief Gemeente Groningen - oude wijken wekelijks actuele informatie:

[gemeente.groningen.nl/nieuwsbrieven-en-social-media](http://gemeente.groningen.nl/nieuwsbrieven-en-social-media)

Informatie over organisaties en activiteiten in de wijk: [mooiewijken.nl](http://mooiewijken.nl)

Wijkbedrijf Het GroenHuis voor o.a. lenen elektrische wijkbakfiets, tuingereedschap, reparatiecafé: [wijkbedrijfhetgroenhuis.nl](http://wijkbedrijfhetgroenhuis.nl)

Nog tips voor deze rubriek? Mail ze naar [redactiekorrewegwijk@gmail.com](mailto:redactiekorrewegwijk@gmail.com).

## Goed nieuws!

De herinrichting van het Floresplein nadert. Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp door de raad, werken we nu aan de laatste details van het definitieve plan voor het plein. Ons doel is om later dit jaar met de werkzaamheden te starten. Helaas heeft het proces in de woonstraten vertraging opgelopen door diverse andere projecten in de wijk. We proberen alles zorgvuldig te plannen, met als doel zo min mogelijk overlast voor bewoners te veroorzaken. We hebben niet stilgezeten! Tijdens verschillende inlopen en via GoeieBuurt hebben we veel ideeën opgehaald. We gaan nu over tot actie.

## Wat kun je verwachten?

Snoeien van bomen en struiken waar nodig, herstellen van extreem verzakte tegels en het plaatsen van extra fietsenrekken worden binnenkort uitgevoerd. Woon je tussen de Sumatralaan en het Molukkenplantsoen en wil je kosteloos een fietsenrekje in de tuin of een fietsbeugel tegen de heg?

Stuur dan een e-mail vóór 1 mei 2024 naar [info@mooiewijken.nl](mailto:info@mooiewijken.nl) met je adresgegevens.